



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΜΥΝΑΣ  
ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤ. ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/4  
26 Απρ 2022

**ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΡΧΗΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΑΣ**  
**29<sup>ης</sup> Απριλίου 2022, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΑΤΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ**  
**ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ**

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί, Μαθητές Στρατιωτικών Σχολών, Συμβασιούχοι Οπλίτες, Ναύτες, Σμηνίτες, Έφεδροι, Εθνοφύλακες, Πολιτικό Προσωπικό, άνδρες και γυναίκες της Εθνικής Φρουράς,

Εορτάζουμε σήμερα, με ιδιαίτερη θρησκευτική ευλάβεια τη μνήμη του Μεγαλομάρτυρα Αγίου Γεωργίου του Τροπαιοφόρου, Στρατηλάτη και Προστάτη του Στρατού μας,

Του υπέρ ημών, επουράνιου Πρεσβευτή, ο οποίος ως στρατιωτικός του Στρατού της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, διακρίθηκε για τον ηρωισμό του και ως Άγιος, κοσμούσε από τους Βυζαντινούς χρόνους και κοσμεί μέχρι και σήμερα τα λάβαρα και τις πολεμικές σημαίες των Μονάδων και επιχειρησιακών μας Τμημάτων, προπομπός σε κάθε υπέρ Πίστewς και Πατρίδος, αγώνα, του Έθνους μας.

Ο Άγιος Γεώργιος, γεννήθηκε στην Καππαδοκία το 275 μ. Χ. και πολύ νεαρός κατατάχθηκε στον Στρατό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου διακρίθηκε για την τόλμη και ηρωισμό του, ιδιαίτερα στις μάχες της Αυτοκρατορίας κατά των Περσών, προσόντα που ανάγκασαν τον αυτοκράτορα Διοκλητιανό να τον τιμήσει ως Δούκα, χαρίζοντας του τον τίτλο του Κόμη στην αυτοκρατορική φρουρά.

Οι τιμές και τα αξιώματα δεν αλλοίωσαν τον χαρακτήρα του ούτε την πίστη και λατρεία του, προς τον Θεό Πατέρα και όταν τέθηκε προ του διλήμματος, κανένας δισταγμός και καμία σκέψη δεν τον εμπόδισε από το να ομολογήσει την πίστη του. Όταν οδηγήθηκε τελικά από τον Διοκλητιανό, τον θρόνο του οποίου υπερασπίστηκε στα πεδία των μαχών, σε φρικτά βασανιστήρια, η πίστη του παρέμεινε ακλόνητη και γιγαντώθηκε, για να οδηγήσει την ψυχή του, σε Αγιοκατάταξη και τη μορφή του, σε αιώνιο σύμβολο της Χριστιανοσύνης, ως ο Μεγαλομάρτυρας Άγιος, πρωτοπόρος οπλίτης του Χριστού.

Γυναίκες και άνδρες της Εθνικής φρουράς,

Παραδειγματιζόμενοι σήμερα από την αυταπάρνηση, τόλμη και θυσία του Μεγαλομάρτυρα και Προστάτη των όπλων μας και γονατίζοντας προς τις Σημαίες του Έθνους, της ιδιαιτέρας μας Πατρίδος και τις αντίστοιχες πολεμικές των Διοικήσεων, Σχηματισμών και Μονάδων μας, καθώς και στους τάφους όσων, υπερασπιζόμενοι την Ελευθερία, πότισαν με το αίμα τους το αθάνατο αιωνόβιο δένδρο της, ας διατηρήσουμε, μέσα από τη συνεχή εκπαίδευσή μας, την Εθνική Φρουρά, ως αξιόπιστη δύναμη αποτροπής, ικανή να διασφαλίσει την ειρήνη, προετοιμαζόμενη όμως κάθε μέρα για πόλεμο.

Ας καταστήσουμε σαφές, σε κάθε επιβουλέα και στον εισβολέα, που για 47 και πλέον χρόνια καπηλεύεται τα σκλαβωμένα εδάφη της πατρώας γης, ότι είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι, ως του Μεγαλομάρτυρα Γεώργιου της διδαχής, μαθητές και των Ελλήνων προγόνων και ηρώων “τις ρήμασι πειθόμενοι” να εκπληρώσουμε το χρέος μας για την απελευθέρωση των κατεχόμενων εδαφών μας και επανένωση της πατρίδας μας, χωρίς στρατεύματα κατοχής και με Όραμα για το μέλλον.

Αντρες και γυναίκες της Εθνικής Φρουράς

Αυτή η Πατρίδα δημιουργήθηκε για να ζήσει και θα ζήσει, γιατί έχει πολύ βαθιές ρίζες στη γη. Παραμένουμε επί της γης, θεματοφύλακες αυτής της προσταγής των προγόνων μας! Το χρωστάμε, και δεν πρέπει να ξεχνάμε πως, αυτή η γη δεν μας ανήκει. Κανένας τίτλος ιδιοκτησίας, δεν μας παραχωρήθηκε. Δανεική την πήραμε κι εμείς, απ’ τα παιδιά μας!

Δεν πρέπει να ξεχνάμε, πως νικητής, δεν είναι αυτός που δεν απέτυχε ποτέ, αλλά αυτός που δεν τα παράτησε ποτέ! Μας το δίδαξαν οι Κλέφτες κι Αρματολοί του ’21, οι πρόκριτοι και ιερείς του Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, οι καπετανέοι της Κρήτης, οι Μακεδονομάχοι του Παύλου Μελά, η τόλμη του Κουντουριώτη, οι στρατιώτες του Δαβάκη! Μας το δίδαξαν κι οι αθάνατοι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, μας το δίδαξαν κι όσοι αντιστάθηκαν και θυσιάστηκαν το 1974, των οποίων, το Πανάγιο καθάριο αίμα πότισε τα χώματα της θαλασσοφιλούσας Πατρίδας, για το ριγμένο στο πέλαγος χρυσοπράσινο φύλο.

Ας συνεχίσουμε λοιπόν, με το ίδιο πείσμα, το ίδιο πάθος, για την επαύξηση της επιχειρησιακής μας ετοιμότητας, έτοιμοι για το υπέρτατο χρέος, αν οι περιστάσεις το επιβάλουν.

Με τις σκέψεις αυτές και το μυαλό μας σε κάθε κατεχόμενη πόλη και χωριό μας, από τη Μόρφου μέχρι και τον Απόστολο Ανδρέα,

Ως παντοτινοί ικέτες της του Θεού Αγάπης και Προστασίας, ευσεβείς προσκυνητές του Αναστάνα Χριστού μας και

Μόνιμα στρατιώτες της Υπερμάχου Στρατηγού, σας καλώ να αναφωνήσουμε,

Ζήτω το Έθνος!

Ζήτω η Κύπρος μας!

Ζήτω η Εθνική Φρουρά!

Αντιστράτηγος Δημόκριτος Ζερβάκης  
Αρχηγός