

ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΙΣΤΗΡΙΑ ΟΜΙΛΙΑ ΟΠΛΙΤΗ 2017 ΕΣΣΟ

Κύριε Αρχηγέ,
Κύριε Διοικητά Ταξιαρχίας ,
Κύριοι Αξιωματικοί και Υπαξιωματικοί,
Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Νιώθω ιδιαίτερη τιμή που βρίσκομαι σήμερα μπροστά σας, αναλαμβάνοντας το χρέος να αποχαιρετήσω εκ μέρους της 2017B ΕΣΣΟ, όλους εσάς. Συμπληρώνουμε σε λίγες ημέρες τη 14μηνη θητεία μας στην Εθνική Φρουρά και την υπηρεσία μας στην Εικοστή Τεθωρακισμένη Ταξιαρχία, Απολυόμαστε χωρίς όμως να αποστρατευόμαστε, αφού θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε τις Μονάδες μας, είτε αμέσως μετά την απόλυση μας είτε με το πέρας των σπουδών μας.

Αυτή την ώρα έρχεται στη μνήμη μου η πρώτη μου μέρα στο στρατόπεδο αυτό. Ανησυχία για το άγνωστο, ίσως και φόβος, αβεβαιότητα, άγχος ίσως και απόγνωση.

Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι όλα αυτά τα συναισθήματα ήταν αποτέλεσμα, ουσιαστικά ενός και μόνο λόγου. Έλλειψη αυτοπεποίθησης . Μια φυσιολογική αντίδραση ενός νέου που καλείται στην ηλικία των 18 ετών να αναλάβει καθήκοντα πέρα και πάνω από το συνηθισμένα, από αυτά που είχε μάθει στο σχολείο και στο σπίτι του.

Τώρα αυτό το συναίσθημα για μένα και είμαι σίγουρος για όλους τους οπλίτες της σειράς μου δεν υπάρχει.

Νιώθουμε δυνατοί, πιο ώριμοι, έτοιμοι για το στίβο της ζωής. Έχουμε καταφέρει πράγματα που λίγοι τολμούν να κάνουν και λιγότεροι να επιτύχουν. Είμαστε χειριστές τεχνολογικά προηγμένων οπλικών συστημάτων. Δοκιμαστήκαμε στα πεδία ασκήσεων ημέρα και νύχτα, σε ζέστη και κρύο. Αντέξαμε στις δυσκολίες και βλέπουμε τη ζωή με ρεαλισμό.

Μαζέψαμε εμπειρίες και όταν σε λίγες ημέρες το Στρατόπεδο θα αποτελεί παρελθόν θα θυμάμαι τους ανθρώπους με τους οποίους ξενυχτήσαμε στην σκοπιά, στην άσκηση, στα πεδία βολής και θα νιώθω ότι μπορώ να υπερηφανεύομαι ότι: ναι, εμείς η 2017B ΕΣΣΟ της Εικοστής Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, κάναμε το καθήκον μας προς την πατρίδα

Νέοι συνάδελφοι της 2018 Α ΕΣΣΟ αποχαιρετώντας σας, σας ευχόμαστε υγεία, δύναμη και αντοχή για να επιτύχετε στο έργο σας για το καλό των Μονάδων και της πατρίδας.

Είμαι σίγουρος ότι θα πετύχετε και όταν του χρόνου έρθει και η δική σας σειρά να αποχαιρετήσετε την Εθνική Φρουρά θα μπορείτε να το κάνετε με ήθος και αξιοπρέπεια, όπως αρμόζει στους τεθωρακισμένους.

Θέλω Τελειώνοντας να ευχαριστήσω τους Διοικητές μας τους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς και Συμβασιούχους Οπλίτες των Μονάδων μας που ήταν για εμάς τα πρότυπα μας οι συμπαρασάτες μας, οι γονείς μας, οι εκπαιδευτές μας, αυτοί που ήταν δίπλα μας, στα προβλήματα μας, που μας εμπύχωναν, μας έδιναν κουράγιο και πίστεψαν σε μας και στις δυνατότητες μας.

Σας ευχαριστώ.