

Αντιφώνηση

Αρχηγού Γενικού Επιτελείου Εθνικής Φρουράς,

Αντιστρατήγου Ηλία Λεοντάρη

Με την ευκαιρία της απονομής της

**Ανώτατης Τιμητικής Διάκρισης της Ιεράς Μητροπόλεως
Κωνσταντίας και Αμμοχώστου**

Παραλίμνι, 03 Νοεμβρίου 2019



- Πανιερώτατε, Μητροπολίτη της Αγιωτάτης Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου κκ Βασίλειε,
- Σεβαστόν Ιερατείων,
- κκ Βουλευτές,
- κκ Δήμαρχοι,
- κε Υπαρχηγέ του ΓΕΕΦ,
- κε Δκτα της ΕΛΔΥΚ,
- κε Δντα της Αστυνομικής Δνσης Αμμοχώστου,
- κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
- Χριστεπώνυμον Πλήρωμα

**Ιδιαίτερη τιμή περιποιεί και ευγνώμονα συναισθήματα
εγείρει η συγκινητική πρωτοβουλία σας να απονεμίσετε στη
μετριότητά μου την Ανώτατη Διάκριση της Ιεράς
Μητροπόλεως Κωνσταντίας και Αμμοχώστου.**

Ομολογώ ότι η αναγγελία της απόφασής σας μου προκάλεσε ένα είδος αιφνιδιασμού αλλά ταυτόχρονα και προβληματισμού.

Προβληματισμό όχι τόσο για τους λόγους που οδήγησαν εσάς στην απόφαση αυτή, αλλά αν οι δικοί μου ώμοι αντέχουν το βάρος της ευθύνης, έναντι των έργων, του εν Αγίοις Πατρός ημών ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ του ΜΕΓΑΛΟΥ, Προστάτου και Εφόρου της Αγιοτάτης Μητροπόλεώς σας, του οποίου το παράσημον που απονεύματε.

Στην αναζήτησή μου λοιπόν για ερμηνεία, δημιούργησα μια δική μου, αυθαίρετη ίσως, εξήγηση των γεγονότων.

Στο πλήρωμα της στρατιωτικής μου σταδιοδρομίας έτυχα της μεγάλης τιμής, αλλά και της ευθύνης έναντι ενός λαού να μου ανατεθούν τα καθήκοντα του Αρχηγού της Εθνικής Φρουράς της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ομολογώ ότι δεν είχε περάσει ούτε από τα πιο «τρελά μου», ας μου επιτραπεί η έκφραση, όνειρα.

Ωστόσο, δεν έχω βρει μέχρι σήμερα κάποιο λόγο για τον οποίο θα μπορούσα να αρνηθώ την πρόκληση αυτή. Μια πρόκληση την οποία εξέλαβα ως «κάλεσμα». Ένα κάλεσμα να ενώσω τη δική μου θέληση, τις δικές μου δυνάμεις, γνώσεις, εμπειρίες και παραστάσεις με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία, αλλά κυρίως με το αξιόλογο προσωπικό της Εθνικής Φρουράς. Τους Αξιωματικούς, Υπαξιωματικούς, Οπλίτες, Εφέδρους και Εθνοφύλακες που συνθέτουν το προσωπικό αυτό και

δημιουργούν μαζί με τα λοιπά μέλη των οικογενειών τους την Μεγάλη Στρατιωτική οικογένεια της Εθνικής Φρουράς.

Στο πλαίσιο αυτής της λειτουργίας μου Πανιερώτατε, βρέθηκα στο δρόμο σας και συνάντησα έναν Κληρικό Οραματιστή, Εμπνευστή, Ταπεινό, Ευσεβή και Διακριτικό Ιεράρχη, με γνήσιο και απaráμιλλο εκκλησιαστικό φρόνημα και ήθος.

Η αγάπη σας για τον άνθρωπο, η αγωνία σας για τη σωτηρία της ψυχής του, η πραότητα και η σύνεση με τις οποίες εκτελείτε τα ποιμαντικά σας καθήκοντα, σε συνδυασμό με την προσήλωσή σας στα ιδανικά της πατρίδος, σας καθιστούν Ιεράρχη της αγάπης και της προσευχής και ιδιαίτερα προσφιλή στον πιστό λαό του Θεού.

Αυτά είναι λίγα από τα χαρίσματα της προσωπικότητάς σας που ελκύουν, εμπνέουν και καθοδηγούν κάποιον που θα έχει την ευλογία να σας συναντήσει. Νοιώθω ευλογημένος και ευχαριστώ το Κύριο που με έφερε στο δρόμο σας.

Ευχαριστώ τον Πανάγαθο Θεό για όσα απλόχερα χάρισε σε εμένα και την οικογένεια μου, τη σύζυγό μου και τα παιδιά μας. Επιτρέψτε μου εδώ να παραβώ το πρωτόκολλο και ευχαριστήσω ιδιαίτερα τη σύζυγο μου, ... η «αδυναμία μου» αλλά και «η πηγή και τα φτερά της δύναμής μου».

Ευχαριστώ τις επαγγελματικές μου οικογένειες, του Ελληνικού Στρατού και της Εθνικής Φρουράς.

Ευχαριστώ τους κατά καιρούς δασκάλους, εκπαιδευτές, διοικητές, προϊσταμένους, υφισταμένους και συνεργάτες μου για την εμπιστοσύνη με την οποία με περιέβαλαν καθώς και τη στήριξη και υποστήριξη που μου παρείχαν.

Ευχαριστώ όλους εσάς που βρίσκεστε σήμερα εδώ, μάρτυρες αυτής της ιδιαίτερης για μένα στιγμής.

Ευχαριστώ Πανιερώτατε εσάς για τη μεγάλη τιμή που κάνατε στο πρόσωπό μου αλλά και τη μεγάλη ευθύνη που αναλάβετε να τιμήσετε τη «Μετριότητά» μου με το παράσημον του Αγίου ΕΠΙΦΑΝΙΟΥ του ΜΕΓΑΛΟΥ.

Σε αυτή την ιδιαίτερα ευαίσθητη ιστορική στιγμή της εθνικής μας υπόθεσης, χρειάζεται από όλους μας σύνεση, νηφαλιότητα και ομοψυχία, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις των καιρών και θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όπως η θρησκεία μας έτσι και η Εθνική Φρουρά έχει στο κέντρο της δραστηριότητάς της τον άνθρωπο.

Σε μια εποχή που οι αξίες, οι αρχές και οι παραδόσεις μας βάλλονται, εμείς στην Εθνική Φρουρά,,,,,,

- **με την εμπιστοσύνη της Πολιτείας,**
- **με την αγάπη και εκτίμηση του Κυπριακού λαού, και**
- **με τη στήριξη και συμπαράσταση της Εκκλησίας (και σας ευχαριστώ ιδιαίτερα και για ακόμη μια φορά για όσα κάνετε για εμάς),**

- **εργαζόμαστε για την καλλιέργεια των αρχών και των ιδανικών του έθνους μας,**
- **σφυρηλατούμε χαρακτήρες και προσωπικότητες,**
- **καλλιεργούμε το θάρρος και αναπτύσσουμε την αλληλεγγύη και συναδελφικότητα,**
- **εκπαιδεύουμε και αναδεικνύουμε τις ικανότητες και δεξιότητες του προσωπικού μας, και τέλος,**
- **υποτάσσουμε το ΕΓΩ στο ΕΜΕΙΣ**

για να είμαστε έτοιμοι.... « Όχι αν ποτέ χρειασθεί», αλλά ΤΩΡΑ, την επόμενη στιγμή, καθόσον ο πόλεμος είναι σ' εξέλιξη, ανεξάρτητα με ποια μορφή εκδηλώνεται.

Επιτρέψτε μου, Πανιερώτατε, σ' αυτό το σημείο να απευθυνθώ προς το προσωπικό της Εθνικής Φρουράς και να συνοψίσω, ότι είπα ενωρίτερα με μια αλληγορία !!!!!!!!!!!!!..... αγαπητοί συνάδελφοι, «Ο χειμώνας που πέρασε ήταν πλούσιος σε νερά και ο χειμώνας που έρχεται φαίνεται να κινείται στην ίδια κατεύθυνση και έτσι θα ενισχυθούν οι πηγές, οι δεξαμενές και τα φράγματα μας με αρκετό νερό,,,,,, ας αξιοποιήσουμε ένα μέρος απ' αυτό για να ποτίσουμε το δένδρο του «ΘΕΛΩ» και ο καρπός του θα είναι το «ΜΠΟΡΟΥΜΕ».

Πανιερώτατε, Αιδεσιμολογιώτατοι, Κυρίες, Κύριοι και αγαπητά παιδιά, θεωρώ ότι το παράσημο το οποίον προ ολίγου μου απονείματε ανήκει σ' όλους αυτούς που ανέφερα ενωρίτερα, και εγώ το αφιερώνω στους νεκρούς

και αγνοούμενους από την Ελλάδα και την Κύπρο των περιόδων 1964 και 1974 και εύχομαι ο Άγιος Επιφάνιος να μεσιτεύει για την ανάπαυση των ψυχών των πρώτων, να συντομεύει το χρόνο της ανεύρεσης των δεύτερων και να χαρίζει δύναμη και υγεία στις οικογένειες τους.

Ο Θεός να σας ευλογεί!!!!

Σας ευχαριστώ